



Daan en Sam zitten in de brugklas. Lees hun verhaal en scan de QR code om de film over onze school te bekijken waarin Daan en Sam nog meer laten zien!



Daan de Goey

Klas 1 havo/vmbo Theoretisch

Toen ik de eerste stap op de open dag zette, had ik meteen zoiets van: dit is mijn school! Dit gaat 'm worden. En dat voelt nog steeds zo.

Het Elde in Gestel is een hele leuke en kleine school. Dat vind ik fijn; ik houd niet van een hele drukke school. Ik ging als enige van mijn basisschool naar Sint-Michielsgestel, maar nu heb ik veel nieuwe vrienden gemaakt; het voelt hier vertrouwd en fijn. In de aula is een brugklaszone. Gezellig om daar met de eerstejaars bij elkaar te zitten! Het vak biologie vind ik erg leuk; we werken daar veel op onze eigen laptops. Ik heb ook coachingsuren. Daar leer ik een planning te maken en kletsen we veel over hoe het op school met me gaat en informeert mijn coach hoe het thuis gaat.

Sam van Heeswijk

Klas 1 havo/vmbo Theoretisch

Op het Elde is de sfeer leuk en gezellig. De kennismaking was bij 'De IJzeren Man'. Bij de speurtocht raakte mijn klas de weg kwijt, maar dat was juist heel grappig. We moesten de groene lintjes zoeken, maar dat was moeilijk in de groene bomen. Het duurde even, maar het ging goed. Er waren veel samenwerkingsopdrachten.

We doen bij aardrijkskunde en Nederlands veel op de laptop. Het is wel zwaar zo'n laptop, maar het werkt fijn. Alle docenten kennen me en ik ben blij met het 75 minuten rooster omdat er veel tijd is om mijn vragen te stellen.

