



Ontmoet onze leerlingen

Meneer (Ties) Komen en Esmee



Ties Komen, vader Esmee

Als ouders hebben we verschillende scholen bekeken voordat we de keuze voor het Elde maakten. Op het Elde hadden we direct een fijn gevoel van welkom. De persoonlijke benadering sprak ons aan en Esmee zag meteen veel leerlingen die ze al kende van haar basisschool. Hun verhalen, en het feit dat de school dichtbij is, hebben Esmee en ons overtuigd om naar het Elde College te gaan. In de brugklas had ze meteen een klik met haar

mentor. Meneer Van Doorn vertelde ons al snel hoe onze dochter zich op school beweegt en haar best doet. Heel fijn om de dingen die wij al zagen in onze dochter terug te horen. Daar word je als ouders blij van.

Esmee gaat met veel plezier naar school, heeft leuke vriendinnen en het huiswerk valt haar mee. Ze is er ongeveer elke dag een uur mee bezig. Het Elde is een vertrouwde, kleine en bekende school. Iedereen kent elkaar en samen maken we

de school. Een mooie school! We vinden het fijn. In de vierde gaan ze naar een andere school. We vinden het fijn dat Esmee nu nog hier kan groeien; als je als klein visje in de grote zee zwemt, weet je nog niet waar je allemaal moet zijn. Nu zwemt ze in een kleine veilige kom met kleine klassen en iedereen telt voor 100% mee. Daarna kan ze veilig gaan zwemmen in de grote zee. Voor nu voelt Esmee zich als een vis in het water!