

Mijn trip naar Tanzania

Sam Hofman, zaterdag 25 november 2017

Mijn naam is Sam Hofman. Ik ben 13 jaar oud en geboren in Nederland. Sinds een aantal jaren woon ik echter in China, omdat mijn ouders daar werken. Ik ga daar naar een internationale school. Rond maart 2017 hebben alle kinderen van de BISS (British International School Shanghai) die naar Tanzania wilden een brief geschreven met hun motivatie om mee te gaan op deze reis. Uiteindelijk zijn 23 kinderen en 3 leraren gekozen mee te gaan. En daar was ik er dus 1 van. Er kwamen trouwens niet alleen leerlingen uit Shanghai, maar ook nog uit Houston (in Texas, in de VS) en dat waren er ongeveer 60.

We hadden sinds het begin een doel gesteld voor het geld dat we wilden ophalen met onze groep uit Shanghai om het werkproject in Tanzania te ondersteunen. We wilden met zijn allen 100,000 RMB ophalen (= bijna 13,000 euro) en dit is gelukt!

Om dit geld op te halen heeft iedereen individueel wat gedaan. Ik en mijn ouders kennen in Nederland natuurlijk nog mensen & 1 iemand daarvan geeft les op het Elde College. Zo kwam ik in contact met het Elde Fonds, dat het werkproject in Tanzania wilde ondersteunen; super fijn! De bijdrage van het Elde Fonds zit dus ook in het totale bedrag wat we opgehaald hebben.

En we hebben als groep geld verdiend. We hebben als groep bijvoorbeeld heel veel lekkernijen gemaakt en verkocht, tijdens en buiten school, we hebben auto's gewassen en we hebben een talentenshow georganiseerd (BISS Got Talent). We hebben ook nog een verkleed dag georganiseerd, waar iedereen verkleed naar school mocht voor 2 euro (normaal dragen we een uniform). We hebben ook nog heel veel presentaties gegeven voor iedereen op school, zodat alle kinderen dingen gingen kopen of naar de talentenshow gingen. Na de trip gaan we nog meer presentaties geven, zodat er hopelijk ook volgend jaar weer studenten naar Tanzania willen gaan om daar te helpen.

Begin deze maand was het eindelijk zover.

Ik, mijn medeleerlingen zijn 1,5 week (van 5 t/m 14 november) in Tanzania geweest.

Voordat we begonnen met werken zijn we eerst nog bij een school gaan kijken en hebben we geleerd wat vorige leerlingen die kwamen helpen hebben gedaan. In deze school zitten ongeveer 100 studenten. Groepen voor ons hebben deze school helpen opbouwen, ze hebben ook kleine huizen gemaakt voor leraren, en hebben een boel tekstboeken enz. gegeven. De reden dat die huizen voor leraren nuttig zijn, is dat de leraren vaak ver weg wonen van de school, en om naar school te lopen elke ochtend is heel erg vermoeiend. Nu hebben ze dus meer energie en motivatie om les te geven. Door deze dingen zijn de percentages van studenten die naar de middelbare school mogen gestegen van ongeveer vijf uit de negentig naar tachtig uit de negentig.



Het eerste project waar ik met mijn meester en klasgenoot aan gewerkt heb, was het bouwen van een geiten hok (we hebben de familie ook een geit gegeven om meer zelfvoorzienend te kunnen leven). Ook hebben we bij deze familie een solar licht systeem in hun huis gebouwd.



(Lamp en Batterij)



Medeleerlingen van mij hebben een rookloze kachel gemaakt voor de familie, zodat ze niet zoveel problemen krijgen met hun longen.

Toen ik klaar was met het geitenhok en het solar licht systeem, hebben ik meegeholpen met het maken van nieuwe tafels en bankjes voor de school.

Het derde project waaraan ik meegewerkt heb, was het bouwen van een hele nieuwe school. Er was al aan gewerkt door studenten uit andere landen die voor ons in Tanzania zijn



komen helpen. Wij gingen door met de vloer en de muren. Hier hebben we 2 dagen werken mee gevuld; 1 dag 8 uur en 1 dag 6 uur. Ik heb o.a. vloer cement gemaakt, vloer cement in de grond gelegd, stenen verplaatst, stenen helpen leggen en veel zand geschept. Het vloer cement maken was erg zwaar. Je moest zand met stenen en water mengen en nog een zak met grijze poeder. Eerst het zand en poeder, dan water en stenen. Dan word het in een kar naar de grond gebracht en er in gelegd. Stenen plaatsen en halen was het

makkelijkst, en het was goed gelukt. Het zand scheppen was nodig voor onder het vloer cement, dit kwam in de gedeeltes die nog niet gevuld waren.

Als afsluiting van de trip hebben we ook nog een safari gedaan. Dit werd door ons zelf betaald, niet door verzameld geld! Het was een super leuke ervaring. We hebben leeuwen, zebra's, olifanten, giraffes, apen en veel meer gezien. We hebben zelfs de leeuwen zien jagen.



Ik vond de hele trip heel erg leuk en ik ben blij dat ik het heb gedaan. Het was bijzonder en fijn om in een nieuw continent te zijn en om mensen te helpen. Hiervan heb ik geleerd dat ik school moet waarderen. Ik moet blij zijn dat ik een kans heb op een normaal leven met een normale baan.